

## Amorieten

Waarschijnlijk zijn de Amorieten de eerste in de geschiedenis bekende noordwestelijk-Semitische groep. Uit hun stamland, de Syrische steppe bij de



Midden-Eufraat, dringen zij kort voor 2000 v.Chr. in Mesopotamië door, waar zij zich eerst vestigen als huursoldaten en kooplieden, en daarna de zogenaamde Derde dynastie van Ur ten val brengen. Zij stichten daar de eerste Babylonische ofwel Amoritische dynastie (1900 - 1595 v.Chr.). De bekendste vorst hiervan is Hammurabi, onder wie het rijk zich uitstrekt tot de Middellandse Zee.



Hieraan maken invallende Hettieten en Kassieten een eind in 1595 v. Chr. In Kadesj aan de Orontes blijven nog vorsten der Amorieten zelfstandig wonen. Zij vormen een bufferstaat (de Amurru) tussen Egypte en het Hettietenrijk. Invallen van de Hettieten en de Zeevolken maken in de 13e eeuw v.Chr. een einde aan hun bestaan.

**Amorieten / Amurru** "van het Westen" ← Amori (4<sup>e</sup> zoon) ← Kanaän ← Cham.

Uit de Syrische steppen naar Mesopotamië ca. 2000 v. Chr. Er blijven ook vorsten in het stamgebied wonen (de Amurru). En er trekken ook vorsten naar Kanaän.



In de Bijbel, in het Oude Testament, worden de **Amorieten** genoemd als een deel van de bevolking van Kanaän. Ze zijn vanuit hun stamgebied dus ook naar Kanaän getrokken.

**Amorieten** - Gen. 15:16 Maat misdrijven is vol. God geeft het land van onder meer de Amorieten aan de nakomelingen van Abraham (Gen. 15:20).

Is de Amoriet **Hammurabi** (koning van het Oud-Babylonische Rijk) de in Genesis 14 genoemde koning Amrafel van de stadstaat Sinear? Deze voerde ten tijde van Abraham samen met koning Kedar Laomer van Elam oorlog met Kanaänitische volken. Ze namen neef Lot gevangen. Abraham verslaat de Elamieten en bevrijdt zo Lot uit hun handen. Gelet op het tijdsverschil tussen deze strijdperikelen (omstreeks 1950 v. Chr.) en de tijd van Hammurabi (1800 - 1750v. Chr.) zal Amrafel een andere koning zijn geweest. Deze valt niet goed te traceren.