



# Bijbelse Geschiedenis (3)



## Tijdperk van Rechters - Koningen - Profeten

**Het leven van het volk Israël in Kanaän**  
(vooralnog tot koning Saul)

## Het vorige tijdperk van Mozes en Jozua eindigde met de intrek van het volk Israël in het land Kanaän

*Bijbelboek Jozua 21 vers 43-45 (NBV)*

Zo schonk de HEER Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in bezit en gingen er wonen. En de HEER gaf hun vrede aan al hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van hun vijanden kon tegen hen standhouden, de HEER leverde al hun vijanden aan hen uit. Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand.



Het volk erkent Gods wonderen, bescherming en leiding  
*Natuurlijk zullen wij Hem dienen, want Hij is onze God*  
*Wees ervan verzekerd dat we God zullen dienen*

Het volk blijft God dienen zolang de leeftijdsgenoten  
 van Jozua leiding geven aan de stammen



## Tijdperk van stamleiders en rechters

In de volgende ongeveer 150 jaar wonen en leven de stammen ieder op hun eigen grondgebied  
 Ze ervaren dat het land overvloedig is van melk en honing (veel vruchten en veel vee)  
 Tegelijk wordt strijd gevoerd om de nog aanwezige Kanaänieten te verdrijven  
 God had het volk geboden die volken allemaal te verbannen; Hij alleen mag worden gediend

Het uitroeien van de Kanaänitische volken gebeurt echter maar ten dele  
 Dit wordt hen (zoals voorspeld) tot een beproeving en valstrik  
 De niet verdreven volken verleiden Israël tot het dienen van hun goden  
 Verschillende stammen van Israël bezwijken telkens weer voor de afgodendienst  
 Steeds minder houdt het volk zich aan de verbondsafspraken met God en is Hem ontrouw

Het volk keert God de rug toe  
 Ieder doet wat goed is in eigen ogen  
 Dit brengt God tot grote woede.

Daarom levert God de Israëlieten uit aan  
 roversbenden en omringende vijandelijke landen

De Israëlieten krijgen het gedurende ongeveer 160 jaar keer op keer zwaar te verduren  
 God geeft steeds een rechter die de betreffende stam redt van de vijand  
 Er is een cirkelgang van verval, ellende, noodkreet, verlossing en vrede  
 Dit duurt tot het volk een koning begeert voor een sterke politieke eenheid

**Voor de beschrijving van de rechters  
 zie de afzonderlijke presentatie**

**Wel op de volgende sheet nog  
 een overzicht van de rechters**





Voor de beschrijving van de rechters zie de afzonderlijke presentatie

Waar kwamen de rechters vandaan

**Rechters**

- Otniël
- Ehud
- Samgar
- Debora
- Barak
- Gideon

Na koning Abimelech

- Tola
- Jaïr
- Jefta
- Ibsan
- Elon
- Abdon
- Simson

- Eli
- Samuël

# Ruth uit Moab



In de tijd van de rechters leeft in Bethlehem in Juda het gezin van Elimelech  
Wellicht in het begin van de periode van de Rechters

Het gezin bestaat uit Elimelech, zijn vrouw Noömi en hun zonen Machlon en Kiljon  
In verband met een hongersnood gaat het gezin een tijdlang in Moab wonen

De zonen trouwen met Moabitische vrouwen; Elimelech en de zonen sterven daar  
Noömi keert na ruim 10 jaar met schoondochter Ruth terug naar Bethlehem

God geeft Noömi nieuwe levenskansen via het huwelijk van Ruth met lossier Boaz  
Ruth en Boaz vertonen trouw en liefde in familie en maatschappij

Hun zoon Obed wordt de vader van Isai, de vader van David, de koning van Israël  
De Moabitische Ruth behoort tot het voorgeslacht van Jezus Christus

Het Bijbelboek Ruth laat zien hoe God in de leiding van de geschiedenis  
doorwerkt aan de komst van de Messias, ook via niet-Israëlieten  
We zien ook dat er in de donkere periode van de Rechters nog trouw en liefde als  
genadegaven gevonden worden



Boaz  
begroet  
Ruth  
bij het  
arenlezen





## De laatste Rechters Eli en Samuël

Na Simson heeft Israël nog steeds last van overheersing door de Filistijnen  
 Ook vertoont het volk nog steeds tekenen van verval (beeldendienst en wandaden)  
 - Beeldendienst van Micha in Efraïm in een eigen heiligdom met een Leviet

Steeds geeft de Bijbel voor deze periode aan

**"Er was geen koning in Israël; iedereen deed wat goed was in eigen ogen".**



### Eli

Hogepriester Eli is gedurende 40 jaar Rechter over Israël  
 Zijn zonen Chofni en Pinechas zijn nietswaardige priesters, afpersers  
 Eli is vroom, maar zwak en bestraft zijn zonen niet om hun kwade daden  
 Als de zonen de ark meenemen in de strijd, sneuvelen ze beiden  
 Bij het horen hiervan valt Eli achterover, breekt zijn nek en sterft  
 God ontnemt later het priesterschap aan het geslacht van Eli



Eli en de jonge Samuël

De ark komt in handen van de Filistijnen

Dit brengt veel ellende; ze sturen de ark weer terug



Samuël  
 Rechter en Profeet

### Samuël

In de tijd van Eli wordt Samuël geboren, op gebed van moeder Hanna  
 Naar haar belofte brengt Hanna hem naar Eli om in dienst van God te staan  
 Samuël is na Eli rechter en profeet tot het eind van zijn leven  
 Gedurende 20 jaar brengt Samuël overal in het land een boodschap van hervorming  
 Heel Israël luistert naar de woorden van Samuël en keert terug tot God

Samuël bevrijdt met Gods hulp het volk van de Filistijnen  
 Hij bereidt het koningschap voor; zalft Saul tot koning en later ook David  
 Samuël houdt een afscheidsrede; hij sterft tijdens de rondzwerving van David

## Het tijdperk van de koningen

### Onder Samuël begint het volk om een aantal redenen naar een koning te vragen

- Israël heeft in stamverband niet als heilig volk kunnen leven onder het koningschap van God
- Hun wetteloosheid bereikte meerdere dieptepunten; men deed wat goed is in eigen ogen
- Een koning is nodig om de stammen tot een politieke eenheid te kunnen omsmeden
- Er dreigt op dit moment een aanval van koning Nachas van de Ammonieten; ook dreigen de Filistijnen weer
- De zonen van Samuël zijn als rechters corrupt; ze laten zich omkopen en verdraaien het recht

Samuël is aanvankelijk tegen ("De Heer, uw God, is Koning")

God geeft echter bevel gehoor te geven aan de stem van het volk

"Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist Mij als hun koning"

Maar Samuël moet hen flink waarschuwen voor de consequenties

Hij schildert hen de handelwijze van een koning zwart af

Het volk trekt zich echter niets aan van Samuëls woorden

"We willen een koning die ons bestuurt en ons voorgaat in de strijd"

God wil dat Samuël gehoor hieraan geeft en een koning aanstelt

In een ontmoeting met Saul zalft Samuël hem tot koning

Saul komt uit de stam Benjamin, is een zoon van Kis, woont in Gibeon

"Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat Hem toebehoort"

Saul moet naar Gilgal gaan, waar Samuël hem aan het volk zal voorstellen

Onderweg daarnaartoe raakt Saul door de Geest in vervoering

Samuël roept het volk samen om een koning te verkiezen

Via loting wordt de stam Benjamin en daarna Saul aangewezen

Die houdt zich eerst verborgen bij de ezels, maar God laat hem vinden

Saul is lang en knap; het volk juicht "Leve de koning"

Ieder gaat naar huis; Saul met een leger dappere krijgshelden



## Koning Saul

Saul wordt op 30-jarige leeftijd door Samuël tot koning gezalfd  
Hij wordt door het volk met gejuich ontvangen

Zijn eerste daad is de bevrijding van Jabes in Gilead  
De Ammonieten hebben de stad omsingeld  
Saul roept (via rondsturen stukken vlees) alle stammen ten strijde  
Massaal komen de Israëlieten samen en verslaan de Ammonieten



Saul voert meermalen strijd met de Filistijnen  
Steeds brengt Samuël vóór de aanvang van de strijd een offer  
Eens wacht Saul, in een penibele situatie, daar niet op en offert zelf  
Deze ongehoorzaamheid wordt hem zwaar aangerekend  
Zijn koningschap zal niet standhouden



Het gebied  
dat Saul  
herovert op  
de Filistijnen

Sauls zoon Jonatan brengt, op een teken van God, een opening in de penibele strijd  
Israël overwint die dag en zet de achtervolging in; niemand mag eten voor de vijand is verslagen  
Jonatan eet onderweg honing; alhoewel hij de dood verdient, pleiten de soldaten hem vrij

Saul voert oorlogen tegen alle omringende vijanden, overwint steeds en wordt machtig  
Op bevel van Samuël onderneemt Saul een strafexpeditie naar Amalek  
Hij is God ongehoorzaam door koning Agag en het beste vee in leven te laten  
Via Samuël hoort hij dat God het betreurt dat Hij hem tot koning heeft aangesteld

**Gehoorzamen  
is beter  
dan offers**



## Koning Saul en David

Samuël mag van God niet langer treuren om Saul, maar moet David uit de stam Juda tot koning zalven  
Hij gaat naar het gezin van Isai in Bethlehem, waar God uit alle zonen de jongste uitkiest  
David, die het vee aan het hoeden was, wordt door Samuël tot koning gezalfd



Koning Saul wordt, nu Gods Geest hem heeft verlaten, door een kwade geest gekweld  
David komt als lierspeler hem opbeuren

Hij komt bij Saul in dienst en wordt zijn wapendrager

Als David veel roem krijgt, is Saul jaloers en werpt een speer naar hem

David ontwijkt; Saul merkt dat God hem nabij is en verzint een list

"Ik hoef het niet zelf te doen, laten de Filistijnen hem maar doden"



In de strijd van Saul met de Filistijnen komt hun kampvechter Goliat naar voren

Hij bespot Israël en hun God en daagt Israël uit tot een tweegevecht

David gaat de uitdaging aan; hij doodt Goliat met een steen uit zijn slinger

David onderneemt met groot succes vele veldtochten; zijn roem groeit

Saul beschouwt nu David als aartsvijand en wil hem doden

Jonatan, Sauls zoon, Davids vriend, bemiddelt meer dan eens, zonder succes

David vlucht; vele pogingen van Saul om David om te brengen mislukken

Wie David helpt, wordt omgebracht (zelfs een heel priesterdorp, Abjatar ontkomt)

Tijdens de vlucht voor Saul gedurende tien jaar vinden diverse gebeurtenissen plaats

Bevrijding Keïla - 600 medestanders - Achtervolging - Verberging in spelonken - David spaart Sauls

leven - Ontmoeting Nabal en Abigaïl - In Gat bij de Filistijnen - Bevrijding inwoners van Siklag



Saul bezoekt in Endor een dodenbezweerster; Samuël voorzegt zijn dood

Hij en zijn zonen sneuvelen in de strijd met de Filistijnen

De inwoners van Jabes halen de lichamen van hen op

---

**Voorlopig einde van deze presentatie**  
**Nadere invulling van Koningen en Profeten volgt**