

Ter bemoediging



## De paarden uit Openbaring 6

**Rampen - Epidemieën - Oorlogen**

Onheil voorspeld

Overwinning verzekerd



# In deze presentatie de voorzegging van **Onheil en Overwinning**

## De apostel Johannes krijgt op het eiland Patmos een visioen

Citaten uit de Bijbel:

### Openbaring 4 Aanbidding van God en van het lam

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.'



### Openbaring 6 De eerste vier zegels

Toen zag ik dit: het lam verbrak één van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: 'Kom!'

Ik zag dit: een **wit** paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.

Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: 'Kom!'

Er verscheen een ander, **vuurrood** paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.

Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: 'Kom!'

Ik zag dit: een **zwart** paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: 'Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.'

Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: 'Kom!'

Toen zag ik een **vaalgeel** paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

**Het verhaal van Maarten hierover op sheet 3 en 4**



Gelezen in de krant

**Maarten**  
**(= Johannes)**  
**vertelt**  
**(1)**

God heeft mij vanuit de hemel een andere kijk op de wereld laten zien. En dat was nodig ook. Soms, in kwade buien, heb ik het gevoel dat God deze wereld niet meer in de hand heeft. Wat zie ik in het Romeinse rijk nou van Koning Jezus? Of kijk naar al die hongersnoden, ruzies en oorlogen. Het lijkt helemaal uit de hand te lopen. De hemelse kijk op de wereld, die God me zojuist heeft laten zien, heeft me gelukkig een heel ander zicht en uitzicht gegeven. Ik ben er bij stilgezet wie de boel in handen heeft.

Ik ben zojuist getuige geweest van een paardenrace. Er deden vier paarden en ruiters mee en zij stonden ergens symbool voor. Het was ongelooflijk spannend. De wedstrijd leek in een bloedstollende finale te worden beslist door het rode paard, vaalgele of zwarte paard. Het vierde paard, een wit paard, was nergens te bekennen. Dit witte paard staat voor het evangelie, of misschien wel voor Jezus zelf. Dat dit paard nergens te bekennen was, kwam dan ook wel overeen met ervaringen die ik soms heb. Dit paard lijkt in mijn wereld en leven vaak ook te verliezen. Terwijl het rood van geweld, het zwart van hongersnoden en het vaalgeel van de dood lijken te winnen. Maar God liet me beter kijken. Ik miste meer dan ik zag.

**zie vervolg**



**Gelezen in de krant**  
**Maarten**  
**(= Johannes)**  
**vertelt**  
**(2)**

In het beeld van de paardenrace werd eigenlijk tegen mij gezegd: 'Kom en zie! God beteugelt alles.' God liet zien dat Hij zelfs het rode, zwarte en vaalgele paard aan de teugels heeft.

En Hij liet nog wat anders zien. Want toen ik goed keek, zag ik dat het witte paard ver voor de drie verschrikkelijke paarden uit reed. Wit was begonnen en de drie verschrikkelijke paarden volgden in zijn spoor. Deze paarden wezen met al hun verschrikkelijke daden op de overwinning – het witte paard. Het werk van deze drie paarden, hoe verschrikkelijk ook, zijn als de weeën voor een bevalling. Het is nodig, maar leidt tot iets heel moois; de geboorte van een nieuwe wereld.

Dat die bevalling er ooit zal komen, werd ook wel duidelijk. De verschrikkelijke paarden reden namelijk in het spoor van het witte paard de ondergang tegemoet. Want wit begint én wint. Hij blijft altijd een ronde voorlopen. Met andere woorden: ik heb al mogen zien wie de wedstrijd die in deze wereld aan de gang is, gaat winnen. Ik maak die uitslag ook graag aan jullie bekend, zodat we ons met elkaar alvast kunnen verheugen op de huldiging van de overwinnaar. En daar nu ook samen hoop uit kunnen putten, als we die verschrikkelijke paarden weer aan het werk zien!

Openbaring 6 vers 1-8

**Einde presentatie**