

Israël en Assyrië

Salmanassar III maakt koning Jehu van Israël schatplichtig **841 v. Chr.**

2 Koningen 10:32 (teksten uit de NBV)

In deze tijd begon de HEER het grondgebied van Israël in te perken. Hazaël veroverde op de Israëlieten het hele gebied ten oosten van de Jordaan.



Hazaël is koning van Aram.

Salmanassar III trok in 841 v.Chr. naar Syrië, nu ook naar noord-Israël, en verwoestte er talloze steden.

Uit inscripties van koning Salmanassar III van Assyrië blijkt dat koning Jehu van Israël in het jaar 841 v. Chr. belasting moet betalen aan Assyrië. Op de zogenoemde Zwarte Obelisk van Salmanassar is afgebeeld hoe Jehu voor de Assyrische koning buigt. Dat betekent dat de Assyriërs de baas zijn over Israël. De voorgangers van Jehu konden de invloed van Assyrië nog

beperken. Maar met Jehu is die tijd voorbij: de Assyriërs worden steeds machtiger.

Tiglat-Pileser III valt Israël binnen **ca. 740 v. Chr.**

2 Koningen 15:29

In de tijd van koning Pekach van Israël viel koning Tiglatpileser van Assyrië het land binnen. Hij veroverde ... Gilead en Galilea inclusief het gebied van Naftali, en voerde de inwoners van die steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee.

Hosea smeedde daarop een samenzwering tegen Pekach en bracht Pekach om (2 Koningen 15:29-31). Overigens maakt koning Tiglat-Pileser in een van zijn inscripties melding van de oorlog tegen Israël, maar voegt er tevens aan toe dat hij Pekach persoonlijk heeft afgezet en vervangen door Hosea.



1 Kronieken 5:6

Beëra, die door koning Tiglatpileser van Assyrië als balling werd weggevoerd, stond aan het hoofd van de stam Ruben.

1 Kronieken 5:25

Na verloop van tijd werden Ruben, Gad en Oost-Manasse de God van hun voorouders ontrouw en begonnen ze zich af te geven met de goden van de volken die God voor hen uit het land had verdreven. Daarom zette de God van Israël koning Pul van Assyrië, ook bekend als Tiglatpileser, ertoe aan om hen als ballingen weg te voeren. Hij bracht hen naar Chalach, Chabor, Hara en de rivier van Gozan.

Salmanassar V maakt koning Hosea van Israël schatplichtig, ***belegert Samaria en voert Israël in ballingschap*** **725-722 v. Chr.**

2 Koningen 17:3-6

Koning Salmanassar van Assyrië rukte tegen Hosea op en onderwierp hem. Voortaan moest Hosea schatting afdragen aan de koning van Assyrië.

Na verloop van tijd ontdekte Salmanassar dat Hosea tegen hem samenspande en afgezanten had gestuurd naar koning So van Egypte. Ook verzuimde hij de jaarlijkse schatting af te dragen. Daarom liet de koning van Assyrië Hosea in de boeien slaan en in de gevangenis opsluiten.

Hij viel het land binnen, trok op tegen Samaria en belegerde de stad drie jaar lang. In het negende regeringsjaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in. Hij voerde de Israëlieten als ballingen mee naar Assyrië.



2 Koningen 18:9-12

In het vierde regeringsjaar van koning Hizkia, dus het zevende regeringsjaar van koning Hosea van Israël, trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad. Na een beleg van drie jaar, in het zesde regeringsjaar van Hizkia, dus het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël, werd Samaria ingenomen. De koning van Assyrië voerde de Israëlieten als ballingen mee naar zijn land, waar sommigen een woonplaats kregen aangewezen in Chalach, anderen aan de rivier de Chabor in Gozan, en weer anderen in de steden van Medië.

Dit gebeurde omdat de Israëlieten de HEER, hun God, niet gehoorzaamd hadden. Ze hadden de regels van het verbond overtreden die Mozes, de dienaar van de HEER, hun gegeven had. Ze hadden niet geluisterd en niet gehandeld naar wat hun was voorgehouden.

Zie ook 2 Koningen 17

Beschouwing over de ondergang van Israël

⁷Dit alles gebeurde omdat de Israëlieten zondigden tegen de HEER, hun God, die hen had bevrijd uit de handen van de farao, de koning van Egypte, en hen uit Egypte had weggeleid. Ze waren andere goden gaan vereren ⁸en volgden de levenswijze van de volken die de HEER voor hen verdreven had en de bepalingen die de koningen van Israël zelf uitvaardigden. ⁹Ze hielden er onjuiste denkbeelden over de HEER, hun God, op na. ... Met deze kwalijke praktijken tergden ze de HEER. ¹²Ze dienden afgoden, hoewel de HEER hun dat uitdrukkelijk verboden had. ¹³Telkens opnieuw vermaande de HEER Israël en Juda bij monde van de profeten en de zieners: 'Keer terug van jullie dwaalwegen en houd je aan mijn geboden en bepalingen, aan de wet die ik jullie voorouders heb opgelegd en die jullie door mijn dienaren de profeten is overgeleverd.'

... ¹⁶Ze veronachtzaamden alle geboden van de HEER, hun God.

... ²³Uiteindelijk verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn dienaren, had voorgezegd, en de Israëlieten werden in ballingschap van hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië.