

## Juda en Babylonië (teksten uit de NBV)

Israël was reeds in 722 v. Chr. door Tiglat-Pileser III van Assyrië in ballingschap gevoerd.

Juda gaat nu in ballingschap (in vier fasen).



### Overzicht deportaties Juda

- In 598 v. Chr. onder Jojakim  
**Eerste deportatie** 3.023 mensen
- In 597 v. Chr. onder Jojachin  
**Tweede deportatie** > 10.000 mensen (w.o. Ezechiël)
- In 586 v. Chr. onder Sedekia Belegering  
**Derde deportatie** 832 mensen (w.o. Daniël)
- In 582 v. Chr. Een laatste groep  
**Vierde deportatie** 745 mensen
- Een groep met Jeremia vlucht naar Egypte

## Tijlijn rond wegvoering van Juda onder Nebukadnessar II

750	725	700	675	650	625	600	575	550	525	500	475
Salmanassar V		Tiglat-Pileser III		Sargon II		Sanherib		Assurbanipal		Val Ninevé	
										Oud-Perzische Rijk (Achaemeniden)	
										Cyrus II (Kores) 550-530	
										Darius I 522-485	
										Xerxes I (Ahasveros) 485-465	
										Artaxerxes I (Artachs) 465-424	
		729 Verovering Palestina		Assyrische Overheersing		226 Nieuw-Babylonische Rijk		Val Babylonië			
		Achaz (Juda) vraagt hulp van Tiglat-Pileser III		Salmanassar V helpt Achaz		Salmanassar V maakt Hosea schatplichtig		Nabopolassar 605-562		Nebukadnessar II 605-562	
		Nineve keren		Salmanassar V voert Israël in ballingschap		Nabopolassar 605-562		Nabonides 556-539		Belsassar	
		722 Ballingschap Israël		Sanherib belegert Jeruzalen (Juda) God vernietigt zijn leger		Nebukadnessar II voert Juda in ballingschap		586 Ballingschap Juda		Wegvoering Daniël	
								597 Wegvoering Ezechiël		538 Terugkeer uit ballingschap	

### Eerste deportatie van Juda

598 v. Chr.

### 2 Koningen 24:1 Koning Jojakim 604 v. Chr.

<sup>1</sup>Tijdens de regering van Jojakim viel koning Nebukadnessar van Babylonië het land binnen en maakte hij Jojakim tot zijn vazal.

### 2 Kronieken 36:5-8 De regering van Jojakim 598 v. Chr.

<sup>5</sup>Jojakim was vijftig jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, zijn God.

<sup>6</sup>Koning Nebukadnessar van Babylonië trok tegen hem ten strijde, nam hem gevangen en voerde hem, geboeid met bronzen ketenen, mee naar Babel. <sup>7</sup>Nebukadnessar nam ook voorwerpen uit de tempel van de HEER mee en gaf ze een plaats in zijn paleis in Babel. <sup>8</sup>Verdere bijzonderheden over Jojakim, over zijn verfoeilijke praktijken en de andere dingen die hij heeft misdaan, zijn opgetekend in het boek over de koningen van Israël en Juda. Zijn zoon Jojachin volgde hem op.

## Daniël 1:2

<sup>2</sup> De Heer leverde *Jojakim*, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten.

## Tweede deportatie van Juda

597 v. Chr. Ezechiël

### 2 Koningen 24:10 *Koning Jojachin*

<sup>8</sup>Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden regeerde hij in Jeruzalem... <sup>9</sup>Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, precies zoals zijn vader. <sup>10</sup>Het was in die tijd dat veldheren van koning Nebukadnessar van Babylonië tegen Jeruzalem optrokken en de stad belegerd werd. <sup>11</sup>Toen koning Nebukadnessar zelf voor de omsingelde stad verscheen, <sup>12</sup>gaf koning Jojachin van Juda zich samen met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn legeraanvoerders en zijn kamerheren aan de koning van Babylonië over; deze nam hem gevangen in het achtste jaar van zijn regering. <sup>13</sup>Nebukadnessar haalde alle schatten weg uit de tempel van de HEER en het koninklijk paleis en haalde alle gouden versieringen los die koning Salomo van Israël in de grote zaal van de tempel had aangebracht, zoals de HEER had voorzegd. <sup>14</sup>Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd: alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden; alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter. <sup>15</sup>Koning Jojachin werd als balling meegevoerd naar Babel, samen met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn kamerheren en de notabelen. <sup>16</sup>Ook zeventuizend militairen en duizend handwerkslieden en smeden, allen betrokken bij het bedrijfsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap weggevoerd. <sup>17</sup>Hij stelde Mattanja, een oom van Jojachin, in diens plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekja.

### 2 Kronieken 36: 9-10 *De regering van Jojachin*

<sup>9</sup>Jojachin was acht(*tien*) jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden en tien dagen regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER.

<sup>10</sup>Bij het aanbreken van het voorjaar liet koning Nebukadnessar hem en ook de kostbaarheden uit de tempel van de HEER naar Babel brengen. Nebukadnessar stelde Sedekja als koning van Juda en Jeruzalem aan.

***Jojachin.*** *Zijn regeerperiode duurde slechts drie maanden en tien dagen. Al die tijd werd Jeruzalem door de Babyloniërs belegerd. Toen de Babylonische koning Nebukadnezar II zelf bij het beleg verscheen, gaf Jojachin zich over. Samen met zijn familie en de voornaamsten van Juda werd hij als gevangene afgevoerd naar Babylon. Als opvolger van Jojachin werd Mattanja aangesteld, een oom of broer van Jojachin. Mattanja's naam werd hierbij veranderd in Sedekia.*

*NB - Een Babylonische bron uit 592 v. Chr. meldt dat Jojachin en vijf zonen in Babylon voedselrantsoenen krijgen uitgereikt. In gevangenschap wordt Jojachin door de Babyloniërs nog steeds koning genoemd. In het 37e jaar van zijn gevangenschap (in 562 v. Chr.) krijgt Jojachin gratie ter gelegenheid van de troonsbestijging van koning Amel-marduk (in de Bijbel wordt deze koning Ewil-Merodach genoemd). Jojachin hoeft niet langer gevangeniskleding te dragen en wordt de rest van zijn leven in zijn levensonderhoud voorzien door de koning van Babylonië.*

*In 587 v. Chr. komt plaatsvervangend koning Sedekia van de provincie Juda in opstand tegen Babylon in een poging tot autonomie. Nebukadnessar reageert met een beleg van Jeruzalem. Een Babylonisch verslag in spijkerschrift maakt melding van reeds een vroegere strafexpeditie tegen Jeruzalem op 16 maart. Omdat men de oproer zelfs daarna niet staakt, wordt de tempel van Jeruzalem verwoest en wordt de Joodse intelligentsia, die als aanstoker van de oproer wordt beschouwd, in ballingschap gebracht (de Babylonische ballingschap).*

*Na de val van Jeruzalem wordt de stad geplunderd en vrijwel volledig vernietigd. Alleen de allerarmsten mogen achterblijven om voor de akkers en de wijngaarden te zorgen, de rest van de bevolking wordt in ballingschap afgevoerd. Over de achterblijvers stelt Nebukadnessar Gedalja aan als gouverneur. Hiermee komt definitief een einde aan het koninkrijk Juda.*

### **De profeet Jeremia voorspelt de ballingschap (Jeremia 21:3-10)**

<sup>3</sup>Jeremia antwoordde: 'Zeg tegen Sedekia het volgende: <sup>4</sup>Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik zal jullie dwingen je niet langer buiten, maar binnen de muren van de stad tegen de koning van Babylonië en de Chaldeeën te verdedigen. <sup>5</sup>Ikzelf zal met krachtige, sterke hand tegen jullie strijden, vervuld van grote woede en toorn. <sup>6</sup>Ik zal deze stad treffen met een verschrikkelijke pest, waaraan mensen en dieren zullen sterven. <sup>7</sup>En dan – spreekt de HEER – lever ik koning Sedekia van Juda, zijn hof en allen die in deze stad de pest, het zwaard en de honger hebben overleefd, uit aan koning Nebukadnessar van Babylonië, aan hun vijanden, die hun naar het leven staan. Hij zal hen aan het zwaard rijgen en niemand sparen; hij zal onverbiddelijk zijn en geen medelijden hebben.'

<sup>8</sup>De HEER sprak: 'Zeg tegen dit volk: Dit zegt de HEER: Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. <sup>9</sup>Wie hier blijft zal sterven door het zwaard, de honger of de pest, maar wie de stad verlaat en zich overgeeft aan de Chaldeeëse belegeraars zal zijn leven behouden. <sup>10</sup>Want ik heb mij tegen deze stad gekeerd: ik zal haar niet redden, maar ten onder laten gaan – spreekt de HEER. Ze zal de koning van Babylonië in handen vallen en hij zal haar in vlammen doen opgaan.'

### **2 Kronieken 36: 11-21 De regering van Sedekia; de verwoesting van Jeruzalem**

<sup>11</sup>Sedekia was eenentwintig jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. <sup>12</sup>Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, zijn God, en boog het hoofd niet voor Jeremia toen die hem in opdracht van de HEER waarschuwde. <sup>13</sup>Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnessar, die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en halsstarrig weigerde hij terug te keren naar de HEER, de God van Israël. <sup>14</sup>Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die de HEER in Jeruzalem geheiligd had.

<sup>15</sup>De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. <sup>16</sup>Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. <sup>17</sup>Toen stuurde hij de

koning van de Chaldeeën op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de koning uitgeleverd.<sup>18</sup>En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet hij naar Babel overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. <sup>19</sup>Ze staken de tempel van God in brand en haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. <sup>20</sup>De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. <sup>21</sup>Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van Jeremia had voorspeld. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.

### **Vierde deportatie van Juda 582 v. Chr.**

*De Babyloniërs benoemden Gedalja tot gouverneur van Juda. Hij is een Jood uit een adellijke familie. Gedalja wordt kort daarna vermoord door Jismaël, die van koninklijke bloede is. In dit jaar wordt nog een groep Joden afgevoerd naar Babylon. Inmiddels was een Jeremia met een groep naar Egypte gevlucht. Dit ondanks de waarschuwing dat niet te doen.*



### **Resumé deportaties Juda**

In 598 v. Chr. onder Jojakim  
Eerste deportatie 3.023 mensen  
In 597 v. Chr. onder Jojachin  
Tweede deportatie > 10.000 mensen (w.o. Ezechiël)  
In 586 v. Chr. onder Sedekia Belegering  
Derde deportatie 832 mensen (w.o. Daniël)  
In 582 v. Chr. Een laatste groep  
Vierde deportatie 745 mensen  
Een groep met Jeremia vlucht naar Egypte

### **Reden voor de ballingschap (geldt ook voor Juda) (2 Koningen 17)**

#### **Beschouwing over de ondergang van Israël**

<sup>7</sup>Dit alles gebeurde omdat de Israëlieten zondigden tegen de HEER, hun God, die hen had bevrijd uit de handen van de farao, de koning van Egypte, en hen uit Egypte had weggeleid. Ze waren andere goden gaan vereren <sup>8</sup>en volgden de levenswijze van de volken die de HEER voor hen verdreven had en de bepalingen die de koningen van Israël zelf uitvaardigden. <sup>9</sup>Ze hielden er onjuiste denkbeelden over de HEER, hun God, op na.

... Met deze kwalijke praktijken tergden ze de HEER. <sup>12</sup>Ze dienden afgoden, hoewel de HEER hun dat uitdrukkelijk verboden had. <sup>13</sup>Telkens opnieuw vermaande de HEER **Israël en Juda** bij monde van de profeten en de zieners: 'Keer terug van jullie dwaalwegen en houd je aan mijn geboden en bepalingen, aan de wet die ik jullie voorouders heb opgelegd en die jullie door mijn dienaren de profeten is overgeleverd.'

... <sup>16</sup>Ze veronachtzaamden alle geboden van de HEER, hun God.

... <sup>23</sup>Uiteindelijk verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn dienaren, had voorzegd, en de Israëlieten werden in ballingschap van hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië.

### **De ballingen in Babylonië**

*De Joden die de lange tocht naar Babylonië overleven komen terecht in eigen nederzettingen. Zij bouwen een eigen leven op. Uiteraard gebukt onder de nodige trauma's (ervaringen van deportatie, ontheemding en sociale afzondering). Ze zijn vrij om landbouw te bedrijven en eigen brood te verdienen. De Bijbel vertelt vrijwel niets over de periode van ballingschap. Wel weten we het nodige uit kleitabletten over die tijd. De Joodse ballingen komen vooral terecht in en rondom het dorp Yahudu. De Babylonische naam Yahudu kan het beste vertaald worden als 'Jeruzalem' (de dorpen werden vaak vernoemd naar de stad waar de ballingen vandaan kwamen). Uit de periode tussen circa 570 en 480 v. Chr. is bekend dat de ballingen daar huizen bouwen, akkers en dadeltuinen aanleggen en er hun kinderen grootbrengen. Beschreven worden de alledaagse situaties, zoals bij het huren van een ploegos, het lenen van zilver, het oogsten van dadels of het verkopen van vis. Het gebied waar ze terecht komen is een nog onontgonnen vlakte. Nebukadnessar gebruikt de deportaties om de landbouwcapaciteit daar en de voedselvoorziening voor het rijk te vergroten. Dit is hard nodig in verband met de sterke verstedelijking van het gebied rond de Eufraat. Er is behoefte aan voedsel voor honderdduizenden mensen, maar er is te weinig mankracht voor de ontwikkeling van landbouwgebieden. De deportatie van tienduizenden mensen uit Juda en andere gebieden past prima in deze behoefte. In dit gebied ontstaat weliswaar een bloeiende Joodse gemeenschap, maar niet als een geheel vrij boerendorp. De opbrengsten zijn deels voor eigen onderhoud, maar de staat eist de rest op in de vorm van pacht en belastingen. Ook zijn de mannen corvee en legerdienst verschuldigd.*

### **De profeet Jeremia bemoedigt de ballingen in Babylonië (Jeremia 29:4-14)**

De brief had de volgende inhoud:

<sup>4</sup>Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: <sup>5</sup>Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, <sup>6</sup>ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. <sup>7</sup>Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

<sup>8</sup>Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. <sup>9</sup>Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.

<sup>10</sup>**Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren.** <sup>11</sup>Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. <sup>12</sup>Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. <sup>13</sup>Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. <sup>14</sup>Ik zal me

door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.

***Gratie voor Jojachin, gevangen koning van Juda (2 Koningen 25:27-30)***

*De opvolger van Nebukadnessar II, zijn zoon Evil-Merodach, laat in het eerste jaar van zijn regering (562 v. Chr.) Jojachin vrij en geeft hem bijzondere voorrechten aan het hof.*

<sup>27</sup>Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op de zevenentwintigste van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde. <sup>28</sup>Hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn zetel boven de zetel van de koningen die met hem in Babel waren. <sup>29</sup>Jojachin legde zijn gevangenskleren af en gebruikte steeds de maaltijd bij hem, al de dagen van zijn leven. <sup>30</sup>En wat betreft zijn levensonderhoud: een voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, al de dagen van zijn leven.

*In 538 v. Chr. mogen de ballingen onder koning Cyrus II van Perzië terugkeren naar Juda met de opdracht de tempel te herbouwen. We weten dat lang niet alle ballingen daadwerkelijk zijn teruggekeerd.*