



Tempel
van
Vesta
Toen en Nu



Bouwwerken van de Romeinen

Het Forum Romanum

(900 v. Chr. tot 300 na Chr.)

TOEN en NU

Deel 1 (tot 27 v. Chr.)



In het dal
tussen de
zeven heuvels
van Rome

Forum Romanum
Indruk van de ruïnes van *NU*



De ligging van het Forum Romanum



Rome in ca. 100 v.Chr.
(de nadagen van de Republiek)

Wegen naar alle richtingen vanuit het Forum Romanum



Een vroegere wijkindeling rondom de heuvels



De apostel Paulus komt Rome binnen op de Via Appia door de Porta Capena met er boven de Aqua Appia



Situatie van de huidige ruïnes



Het Forum Romanum in zijn glorie tijd



Het Forum Romanum in zijn glorie tijd



Het Forum Romanum in de begintijd



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Regia (ambtswoning Hogepriester) | 11 - Carcer (staatsgevangenis) |
| 2 - Tempel van Vesta | 12 - Basilica Porcia |
| 3 - Huis van de Vestaalse Maagden | 13 - Curia (senatsgebouw) |
| 4 - Bron van Jaterna | 14 - Comitium (verzamelplein) |
| 5 - Tempel van Castor en Pollex | 15 - Zuil van Gaius Maenius |
| 6 - De Oude Winkels | 16 - Rostra (sprekerspodium) |
| 7 - Basilica Sempronia | 17 - Schrijn van Janus |
| 8 - Tempel van Saturnus | 18 - Schrijn van Venus Cloacina |
| 9 - Basilica Opimia | 19 - De Nieuwe Winkels |
| 10 - Tempel van Concordia | 20 - Basilica Aemilia |

Via Sacra (Heilige weg)
Oudste en beroemdste weg in Rome waaraan veel heiligdommen liggen

Lacus Curtius
Een monument (van oorsprong een meertje) met een mytische betekenis

Tempel van Vesta

700 v. Chr.

Vesta = God van huiselijkheid, haardvuur, familie, eendracht en veiligheid



De restanten van *NU*



De reconstructie van *TOEN*

Bijbelboek 1 Korintiërs 8: 4

Wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is

Huis van de Vestaalse Maagden met Atrium
Rechts beneden de ronde Tempel van Vesta



Huis van de Vestaalse Maagden



700 v. Chr.
met latere
toevoegingen

TOEN



Huis van de Vestaalse Maagden **NU**



Vestaalse Maagden zijn
verantwoordelijk voor het
brandend houden van het
heilige vuur in de tempel

Curia, de zetel van de Senaat

Forum Romanum middelpunt regering



Rostra = Sprekerspodium

Comitium = Plein voor toehoorders



Senator



Senaat vergadert in de Curia



650
v. Chr.



Senaat: College van 300 à 600 senatoren (Adviserende Raad van Oudsten)

Senator: Rijke oudere die vaste carrière heeft doorlopen (civiel en militair)

Curia op het Forum Romanum

650 v. Chr. Eerste Curia (Hostilia)

80 v. Chr. Huidige Curia (Julia)



In de beginperiode lag vóór de Rostra het Comitium
Een rond plein, verzamelplaats voor de bestuurders



Rostra

300 v. Chr.



Curia (voorkant)

Overzicht Forum Romanum *NU*





Tempel van Saturnus

Tempel van Concordia

Tempel van Saturnus

497 v. Chr.

Saturnus = God van landbouw en graan, maar ook god van de onderwereld

Tempel van Concordia

367 v. Chr.

Concordia = Godin van de eendracht

Tempels
Toen

Overblijfsel
Tempel van Saturnus



Clivus Capitolinus
De verbindingsweg
van de Via Sacra
uit het
Forum Romanum
naar het Capitool

Overblijvende drie zuilen
van de Tempel van
Vespasianus en Titus



Tempel van
Concordia
Toen

Bouw 80 na Chr.



De reconstructie
van *TOEN*

Tempel van Castor en Pollux

484 v. Chr.

Castor en Pollux = Tweelingzonen van Jupiter
Betrokken bij de Argonauten
op zoek naar het Gulden Vlies
Beschermers van reizigers en zeelieden



Drie overgebleven zuilen van de
Tempel van Castor en Pollux
(Ook wel Tempel van de Dioscuren)



Castor en Pollux op het Capitool

Basiliek Aemilia

179 v. Chr.



Tempel van Antoninus en Faustina

Gebouwd door censor Marcus Fulvius Nobilior
Naam komt van mede-censor Marcus Aemilius
Gebruikt als beursgebouw en marktplaats
Handel in onder andere slaven, vee en grond

Curia (toen Curia Hostilia)



Boog van Severus

Basilica Aemilia *TOEN*

184 v. Chr. *Basilica Porcia*

Eerste basiliek in Rome

Stond aan andere kant van de Curia

Gebouwd door Cato de Oudere

(Marcus Porcius Cato)

Door brand verwoest, nooit herbouwd

Ook Curia Hostilia werd toen verwoest



Curia



Restanten Basilica Aemilia *NU*

Tempel van
Saturnus

Basiliek Sempronia

Later vervangen door Basiliek Julia

170
v. Chr.

Gebouwd door censor Tiberius Sempronius Gracchus
Hij vestigt er het hooggerechtshof van Rome

Via Sacra

Hier stond de
Basilica Sempronia
(wellicht dit gebouw)





Basilica Julia *Toen*

Gerechtshof en
handels- en bijeenkomstplaats

Basiliek Julia

54 v. Chr.

De naam Julia komt van de opdrachtgever Julius Caesar
Basilica Julia is gebouwd op de resten van de Basilica Sempronia
Deze basiliek werd verwoest door een brand

De overblijfselen van *NU en eerder*



Boog van
Serverus

Tempel van
Castor en Pollux

Zuil van
Phocas
in 608

Rostra

Tempel van
Saturnus

Clivus Capitolinus
De verbindingsweg
van de Via Sacra
uit het
Forum Romanum
naar het Capitool

Forum Romanum en Capitoool omstreeks 100 v. Chr.



Forum Romanum omstreeks 50 v. Chr.



Cloaca Maxima

625 v. Chr. Open riool Rome

50 v. Chr. Overkluizing riool
(beide foto's)



Tempel van Julius Caesar

29 v. Chr.

De ruïne van *NU*



De reconstructies van *TOEN*

**Totaaloverzicht
Forum Romanum NU**



Totaaloverzicht van deze presentatie in het grotere geheel van Rome



Voor de geïnteresseerde websitebezoeker

Enkele bijzonderheden uit de begintijd

Voor huidige ruïnes en omschrijving zie volgende sheet

Via Sacra (Heilige weg)
Oudste en beroemdste weg
in Rome waaraan veel
heiligdommen liggen



Vulcanal Umbilicus Urbis Lapis Niger



Lacus Curtius



Hut van Romulus, stichter van Rome

Voorheen Basilica Sempronia



Vulcanal

Een heiligdom ter ere van Vulcanus (de god van het vuur)
 Uit de tijd van vóór het Forum Romanum
 Toen ook verzamelplaats voor het volk



De Lapis Niger ("Zwarte Steen")

Ondergronds complex uit 600 v.Chr., afgedekt met een zwarte marmeren plaat. De plek waar Romulus, de stichter van Rome, begraven is.



Umbilicus Urbis

Tussen de Boog van Severus en de Rostra
 Deze "Navel van de stad" vormde voorheen het symbolische middelpunt van de stad Rome en van het Romeinse Rijk



Lacus Curtius

Een monument (van oorsprong een meertje) met een mytische betekenis



Dit was de presentatie over
Het Forum Romanum
Deel 1



Er zijn afzonderlijke presentaties over
de Palatijn en de Keizerlijke Fora



Welkom in het vervolg
Het Forum Romanum
Deel 2