

# Oude volken Midden-Oosten (2)

- Soemerië
- Elam
- Akkad
- Assyrië
- Babylonie \*
- Hettieten
- Perzië

\*) Betreft deze presentatie



In de presentatie  
Oude volken Midden-Oosten (1)  
kwamen aan de orde:

**Soemerrië - Elam - Akkad**

Het Soemerische Rijk van Ur ging uiteindelijk definitief te gronde door inflatie en door invallen van de Amorieten uit het westen

In 2000 v. Chr. ontstaat in het  
noorden het Assyrische Rijk

In 1800 v. Chr. ontstaat in het  
zuiden het Babylonische Rijk,  
de staatkundige opvolger van Soemerrië



In deze presentatie  
Oude volken Midden-Oosten (2)  
komen aan de orde:

**Assyrië - Babyloonië - Hettieten - Perzië**



# Babylonië

Semitisch volk, afstammelingen van Sem



**De steden van Nimrod**  
(Genesis 10: 10-12)

Assur, zoon van Sem,  
vertrekt uit Babel en  
sticht koninkrijk A (Assyrië)

Nimrod, kleinzoon van Cham,  
sticht koninkrijk B (Babylonië)

Nimrod, de eerste machthebber op aarde,  
een geweldig jager, door niemand overtroffen

De kern van het rijk van Nimrod werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Resen, tussen Nineve en Kalach.



## De geschiedenis van Babylonië laat zich als volgt indelen:

- Oud-Babylonische Rijk 1900 v. Chr. - 1595 v. Chr.
- Dynastie van de Kassieten 1595 v. Chr. - 1158 v. Chr.
- Midden-Babylonische Rijk 1158 v. Chr. - 729 v. Chr.
- Assyrische Overheersing 729 v. Chr. - 626 v. Chr.
- Nieuw-Babylonische Rijk 625 v. Chr. - 539 v. Chr.

De verovering door de Perzen brengt een einde aan het Babylonische Rijk





# Oud-Babylonische Rijk 1900 - 1595 v. Chr.

De eerste koningen zijn Amorieten

Zij stichten de stad Babylon

Eerste koning is **Samu-abum** (1894 - 1881 v. Chr.)

Eerste 100 jaar: Opbouw stad en stadsleven

Vooral **Hammurabi** (1793 - 1750 v. Chr.) werkt hieraan

Wetten Codex Hammurabi over vele stadsaspecten



Codex Hammurabi



Hammurabi

Vanaf 1763 v. Chr. sterke uitbreiding stadstaat

- naar zuiden: Soemerië en Akkad

- naar noorden: Assyrië

Bij zijn dood (1750 v. Chr.) is het rijk  
overheersend in Mesopotamië



Babylonië onder Hammurabi

Na Hammurabi heerst er 150 jaar verwarring en verval  
Bijna alle gebieden gaan verloren, conflicten met burenen

**Stadstaat Babylon bezwijkt onder invasie Hettieten**

## Kassieten 1595 - 1158 v. Chr.

Hettieten blijven niet in Babylonië

Kassieten grijpen de macht

Zij komen uit het Zagrosgebergte in Perzië

Goede relatie met Egypte, Elam, Assyrië, Hettieten

Brengen steden tot bloei en eenheid in het land

Kundige bestuurders, levendige handel

Ruim vier eeuwen relatief stabiel land

Machtspositie in het Noorden is zwak

Hier ontstaat sterke concurrent Assyrië

1250 v. Chr. Assyrië valt Babylonië binnen

Kassieten houden nog een eeuw stand

In 1158 v. Chr. spannen Assyrië en Elam samen

**Maken een einde aan de dynastie van de Kassieten**

Kassieten verdwijnen later van het wereldtoneel



Babylonië onder de Kassieten

## Midden-Babylonische Rijk 1158 - 729 v. Chr.

Babylonië is speelbal tussen Assyrië (noorden) en Elam (zuiden)

Wel onafhankelijk, maar geen grootmacht meer

Eerste anderhalve eeuw is roemrijk

Hoogtepunt is regering van **Nebukadnessar I** (1128 - 1106 v. Chr.)

Babylonië krijgt onafhankelijkheid en verovert steden in de regio

Vanaf 1000 v. Chr. is er intern veel chaos en neergang

Aramese stammen uit Syrië dringen Mesopotamië binnen

Met hen ook het volk van de Chaldeeën

Chaldeeën vestigen zich in Zuid-Babylonië (Chaldea)

Ze integreren daar in de bevolking

Chaldeeën beheersen plaatselijke politiek



Babylonië 1000 v. Chr.

Met de verovering door Assyrië (in 729 v. Chr.)  
loopt de periode van neergang van Babylonië uit  
op het **einde van het Midden-Babylonische Rijk**

## Assyrische Overheersing 729 - 626 v. Chr.

Inlijving Babylonië in Nieuw-Assyrische Rijk

**Tiglat-Pileser III** laat zich kronen tot koning van Babylonië

Ook **Sargon II, Sanherib en Esarhaddon** zitten zelf op de troon

De meeste koningen in deze periode zijn onderkoningen

Als Elam en Babylonië samen in opstand komen verwoest Sanherib Babylon

Onder Esarhaddon wordt Babylon weer herbouwd (ca. 675 v. Chr.)

De geschiedenis van Assyrië zelf  
is beschreven in een afzonderlijke presentatie



Koning Tiglat-Pileser III van Assyrië

De Chaldeeën krijgen in Babylonië steeds meer invloed  
626 v. Chr. - De Chaldeeuwse generaal Nebopolassar **komt in opstand**

**Nebopolassar** wordt de eerste koning van het Nieuw-Babylonische Rijk



# Nieuw-Babylonische Rijk 625 - 539 v. Chr.

**Nabopolassar** (625 - 605 v. Chr.) komt aan de macht  
en werkt 10 jaar aan de hereniging van Babylonië

612 v. Chr. Belegering Nineve en val van Assyrië

610 - 605 v. Chr. Strijd tegen Egypte

605 v. Chr. Dood Nabopolassar (door ziekte)

Zoon **Nebukadnessar II** (605 v. Chr. - 562 v. Chr.)  
verslaat Egypte (Slag bij Karkemish)



Nebukadnessar breidt rijk uit tot grens Egypte  
Sluit compromis met Tyrus (na beleg van 13 jaar)

Belegert en verwoest Jeruzalem

In 586 v. Chr. gaat Juda in ballingschap

Ook Daniël en zijn vrienden worden meegevoerd  
(zie volgende sheet)



Nieuw-Babylonische Rijk 600 v. Chr.

## Ballingschap Juda 586 v. Chr.



722 v. Chr. **Israël** in ballingschap  
586 v. Chr. **Juda** in ballingschap

### Overzicht deportaties Juda

In 598 v. Chr. onder Jojakim

**Eerste deportatie** 3.023 mensen

In 597 v. Chr. onder Jojachin

**Tweede deportatie** > 10.000 mensen (w.o. Ezechiël)

In 586 v. Chr. onder Sedekia Belegering

**Derde deportatie** 832 mensen (w.o. Daniël)

In 582 v. Chr. Een laatste groep

**Vierde deportatie** 745 mensen

Een groep met Jeremia vlucht naar Egypte

### Document "Juda en Babylonië" beschrijft:

- Er zijn vier deportaties geweest
- Reden voor de ballingschap
- Het leven van de ballingen in Babylon
- Bemoediging door de profeet Jeremia
- Gratie voor koning Jojachin van Juda

### Document "Daniël en Babylonië" beschrijft:

Het leven van Daniël en zijn vrienden in Babylon

- 1 - Daniël en zijn vrienden in opleiding
- 2 - Daniël en de droom van Nebukadnessar (Het grote beeld)
- 3 - Daniëls vrienden in de vurige oven
- 4 - Daniël en de droom van Nebukadnessar (De grote boom)
- 5 - Daniël en Belsassar (Het teken aan de wand)
- 6 - Daniël in de leeuwenkuil



De vurige oven



Daniël in de leeuwenkuil

In de Perzische tijd



Ishtarpoort in Babylon (maquette)

## Het werk van Nebukadnessar



De Ishtarpoort is de achtste poort in de muur  
Gebouwd in 575 v.Chr. door koning Nebukadnezar II

De poort is gewijd aan de Assyrische godin Ishtar Dit wordt benadrukt wordt door de vele afgebeelde madeliefjes. De poort is gedecoreerd met blauwe geglaazuurde tegels met daarop mythologische beesten: sirruš en hemelstieren. Deze geglaazuurde buitenlaag vormt een bescherming voor de voor weersinvloeden op de relatief kwetsbare achterliggende stenen. De deuren van de poort zijn vermoedelijk gemaakt van cederhout.



Hangende tuinen

Nebukadnessar herstelt Babylon  
Bouwt stadsmuren, paleizen en tempels  
En deze hangende tuinen  
(één van de zeven wereldwonderen)  
Hij verfraait Babylon met de Ishtarpoort

Babylon als wereldstad maakt indruk  
Centrum van weelde, bankwezen en kennis  
Cruciale rol in internationale handel  
Chaldeeën blinken uit in astronomie

**Nebukadnessar sterft in 562 v. Chr.**



# Einde en ondergang Babylonië

Kortstondige opvolgers Nebukadnessar:

Zoon **Evil-Merodach** (562 - 560 v. Chr.)

Laat koning Jojachin van Juda vrij

Zwager **Neriglissar** (560 - 556 v. Chr.)

Verover het strategische Cilicië

Zoon **Labashi-marduk** (556 v. Chr.)

Laatste koning van Babylon is

**Nabonidus** (556 - 539 v. Chr.)

Zoon van een vorst uit Haran

Voert militaire campagnes in Cilicië

Zijn zoon Belsassar is regent bij afwezigheid



Het einde van Babylon wordt voorspeld in het teken aan de wand bij Belsassar (verklaring en uitleg door Daniël)

**539 v. Chr. Nabonidus wordt verslagen door Perzië**  
**Einde van het Nieuw-Babylonische Rijk**

*De laatste sheets geven tijddlijnen van de geschiedenis van Babylonië*

## De geschiedenis van Babylonië zagen we als volgt ingedeeld:

- Oud-Babylonische Rijk 1900 v. Chr. - 1595 v. Chr.
- Dynastie van de Kassieten 1595 v. Chr. - 1158 v. Chr.
- Midden-Babylonische Rijk 1158 v. Chr. - 729 v. Chr.
- Assyrische Overheersing 729 v. Chr. - 626 v. Chr.
- Nieuw-Babylonische Rijk 625 v. Chr. - 539 v. Chr.

De verovering door de Perzen brengt een einde aan het Babylonische Rijk



## De geschiedenis van de Oude volken (2)





## De geschiedenis van de Oude volken (2)



### Detail-overzicht rond periode van de oude volken



# Tijdslijn Babylonië